



Kära vänner!

Det är en stor förmån att vara tillsammans med er i vår världsvida bönerörelse. Ni utgör en oundgänglig del av Projekt Hannas globala böneteam. Er kärlek och era böner är viktiga och avgörande för oss i denna tid.

När vi nu förenas i omtanke och bön denna månad, önskar jag att var och en av oss ska förstå, vad det innebär att hungra och törsta efter Gud. Att lära känna honom, tillbe honom, skynda till honom för att finna hopp och upprättelse när vi är illa medfarna. Att vår skapare ska vara det viktigaste i våra liv.

Jag tror, att kvinnor, som längtar efter att uppfyllas av Gud, kan bereda väg för Jesus i världen. Men för att leva ett sådant liv måste vi låta vår hunger stillas av Gud. Genom bönen hungrar vi efter Gud och vi behöver skapa mer utrymme för Gud i våra liv.

Jesus sa: *Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.* (Matt 5:6)
Varför ser vi inte mer av Guds kraft och närvaro idag? Svaret är enkelt: Vi är fyllda av sådant som inte kommer från Gud.

Jag har frågat mig själv: Finns det saker i mitt liv som jag måste lämna över åt Gud för att bereda mer rum för hans närvaro och kraft? Hungrar jag verkligen efter Gud? En kvinna frågade en gång hur hon skulle bli andligare. Mitt svar var, att vi behöver uppfyllas av Gud för att vara andliga människor.

Vi behöver mer av hans närvaro och kraft i våra liv. Vi behöver hungra och törsta efter rättfärdighet, en rättfärdighet som kommer genom gemenskap med Jesus. När vi strävar efter en djupare gemenskap med honom, kan vi bli mättade.

Frågan är: Hungrar du efter Gud? Är du tillräckligt hungrig för att skynda till Gud och ropa på honom som din enda räddning?

Jag längtar efter andlig hunger och törst varje dag. Jag tror att du också gör det. Låt våra böner den här månaden väcka andras hunger efter en innerligare gemenskap med Gud genom vår Herre Jesus Kristus!

Vi gläder oss i Herren

Peggy Banks

Global Ministry Director
Projekt Hanna

