



Juli
2016

Kära förebedjare!

Jag fick nyligen en känsla av hopp när jag blev påmind om att skatten vi har i Jesus uppenbaras genom bräckliga liv. Detta beror på att kraften att frälsa är Guds och inte vår (2 Kor 4:7). I denna vers uppmunt-
rar Paulus kyrkan i Korint med budskapet om att hoppet och helandet, som bara är möjligt genom fräls-
ningen i Jesus, uppenbaras i våra liv trots att de är som lerkärl.

Jag kände stor ödmjukhet när jag förstod att Paulus insåg sin egen ovärdighet i jämförelse med det stora
budskapet om hopp i Jesus (Ef 3:7-9). Jag tror att Gud vill att vi ska känna denna kontrast så att det inte
är något tvivel om källan till evangeliet och dess makt: Frälsningen är Guds verk, inte vårt (1 Kor 2:5,
3:7).

Men hur kan vi sätta vårt hopp till en gudomlig kraft när vi står inför så många utmaningar och lidanden
varje dag?

Vandra i tro utan att se. Aposteln Paulus var ihärdig i att framhålla att livet på jorden bara är till-
fälligt (2 Kor 4:18). Paulus uppmuntrade församlingen i Korint att inte se på svårigheterna utan ha blick-
en riktad på framtiden som vi har i Jesus, och detta gäller även oss. Detta var vad Paulus levde för. Om
han fick välja, skulle han ha föredragit att lämna jorden och vara hemma hos Herren (Fil 1:21-23). Har du
någonsin känt så? Jag vet att jag har känt så under en rättegång, men jag får nytt liv när jag tänker på att
kvinnor och män över hela världen ber Gud om kraft, hopp och helande mitt i alla svåra prövningar.

Var uthålliga eftersom det finns en belöning. När Paulus predikade de goda nyheterna om Jesus,
lärde fler och fler människor känna Guds godhet och kärlek. Många som hörde budskapet kom till tro, tog
emot frälsningen och blev tacksamma (Ef 1:6,12,14). I dag upplever vi samma sak, vi som håller oss till
Guds ord och tror att det finns en belöning som väger tyngre än lidanden, som varar bara ett ögonblick
(2 Kor 4:16-17). Må vi fortsätta att räcka nåden till andra genom bön och handling och berätta hur vi
själva fann hopp och helande i Jesus.

Vi får varje dag uppleva stunder av hopp. När vi ber gör Gud något med våra liv. Han har inte heller glömt
våra systrar i Kina, och vi måste fortsätta att höja våra röster till Herren för dem och de prövningar de
möter varje dag. Stå fast i din tro och lita på att du har allt du behöver för att leva ett liv i helighet. Vi ska
luta oss mot den gudomliga kraft vi får genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus (2 Petr 1:3-4).

Gud välsigne dig

Peggy Banks

Global Ministry Director
Projekt Hanna



Översättning: Eva Henriksson