



Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.
Jesaja 9:7

Kära förebedjare!

Vilken glädje att med er få fira vår Frälsares, Jesu Kristi, födelse. När vi nu börjar våra förböner i december, vill jag påminna er om att be för familjer och vänner som inte känner Jesus som sin frälsare.

Ibland när vi ser allt som pågår i världen, kan vi drabbas av missmod över att saker och ting aldrig förändras. Vi frestas att ge upp hoppet om att Gud hör våra böner. Men jag tror att uthållig bön är svaret på hopplösheten. Vi tror och hoppas att det finns en Gud som hör våra böner och är nära den missmodige. Vi tror och hoppas att Gud är med oss när vi samlas till bön.

Även om vi inte kan se det med våra fysiska ögon, tror vi att våra böner blir besvarade. När vi inte vet vad vi ska göra, ber vi till en allvetande Gud som fullföljer sin plan. När vi gång på gång stöter på hinder, ber vi i tro att vi förmår allt i honom som ger oss kraft. Låt oss aldrig förlora hoppet om en kärleksfull Gud som är densamme i går, i dag och i evighet.

Tack för era förböner under det gångna året. Er uthållighet berör mig djupt. Jag ser fram emot ännu ett år då röster från hela världen upplyfter namnet Jesus och bankar på himmelens port. Tack för att ni ber i tro till en närvarande Gud som hör sina döttrars rop.

Tack också för er kärlek och fortsatta stöd. Vi tror att det finns en Gud *som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker* (Ef 3:20). Fortsätt att be om Guds ledning, när vi nu går in i ett nytt år av trofast tjänst för vår Herre. Låt oss be om att vi blir ännu fler förebedjare under det kommande året.

I Honom har vi vår glädje!

Peggy Banks

Global Ministry Director
Projekt Hanna

