



## Kära vänner!

Denna månad har jag mediterat över Guds underbara egenskaper och gärningar. I Psalm 9 ser vi David tala om Gud som vår rättvise domare. David prisar Gud för att Han uppenbarar sin rättfärdighet när Han dömer folken och räknar med att Gud skall fortsätta att döma de gudlösa och ge de förtryckta och lidande frihet.

David ber Gud att komma och visa sin makt och regera över de gudlösa nationerna. Han ber också att Gud skall se hur han plågas och låta honom jubla över frälsningen.

*Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta, jag vill förkunna alla dina under.  
Jag vill glädja mig och jubla i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.  
Mina fiender viker tillbaka, de faller och förgås inför ditt ansikte,  
för du har hävdat min rätt och fört min talan. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare.  
Du har straffat hedningarna och förgjort de gudlösa, utplånat deras namn för alltid och för evigt.*

...

*Förbarma dig över mig, Herre! Se hur jag plågas av dem som hatar mig, du som lyfter mig från dödens portar för att förkunna allt ditt lov och jubla över din frälsning i dottern Sions portar.  
(Ps 9:2-6,14-15)*

David påminner oss om att även mitt i ett gudlöst land och bland ett gudlöst folk

- 1. är Gud en borg för de förtryckta**
- 2. överger Han inte dem som söker Honom**
- 3. glömmet Han inte de plågades rop**

*Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.  
De som känner ditt namn litar på dig, för du överger inte dem som söker dig, Herre.  
Lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken,  
för han som hämnas blodsdåd kommer ihåg dem, han glömmet inte de svagas rop.  
(Ps 9:10-13)*

Låt oss som känner Herren förtrösta på Honom och vända oss i bön till Honom, i tro att Han hör våra rop och deras som lider. Gud är vår rättvise domare och Jesus vår kung. Det finns hopp idag!

Gud välsigne er

### **Peggy Banks**

Global Ministry Director  
Projekt Hanna



## Vittnesbörd från Albanien

"Under många år fanns det ingen kyrka i vår by. När vi fick höra om radioprogrammet blev vi så lyckliga och ert program hjälpte oss att växa i Herren. Jag vill tacka er för *Women of Hope*-programmet. Genom att lyssna till det har jag fått en massa information och också förstått hur jag kan komma närmare Gud."  
*Jorgjie*

"Jag är född blind och jag lyssnar till ert program. *Women of Hope* är ett program som jag verkligen tycker om. Jag lyssnar till det varje lördag och söndag. Programmet har hjälpt mig att bli stark i Herren."  
*Antigoni*

"Jag lyssnar regelbundet till ert program. *Women of Hope* är en stor uppmuntran för mig. Jag vill följa Jesus och tjäna min nästa bättre. Jag har haft ett svårt liv och plågats av våld i hemmet, men i varje problem har jag sett Kristus i mitt liv. Jag har förstått att Gud, genom svårigheter, formar mig till en ny människa. Den Helige Ande påminner mig om versen *Var inte rädd. Jag har övervunnit världen.*"  
*Jeta*

"Jag tackar Gud för *Women of Hope* -programmet. Jag har lärt mig nya saker som att ta hand om mig själv och mina barn. En dag hörde jag er tala om barn med förkylning, och den information jag fick då var mycket värdefull. Jag kände inte till hur virus sprids från barn till barn. Jag lärde mig det och var försiktig när ett av mina barn blev förkyllt. Jag visste inte heller att barn skall dricka mycket när de är sjuka. Tack för allt."  
*Lumturi*

"Jag hade två missfall och det var mycket svårt för mig att tro att Gud skulle ge mig ett barn. En av mina vänner inbjöd mig att följa med till kyrkan. Jag fortsatte att gå till kyrkan och att be till Gud. Han gjorde ett stort under i mitt liv. Han har välsignat mig med två barn och jag väntar det tredje. Jag tackar Gud för *Women of Hope*-programmet. Det är ett viktigt program som inte bara ger oss användbara råd utan också lugn för själen. Må Gud välsigna er!"  
*Silvana*

Jag växte upp i en ateistisk familj och jag gifte mig när jag var 17 år gammal. Vi flyttade till Grekland för att försörja oss och vi har två barn. Efter en tid råkade min man ut för en olycka och dog. Jag kom tillbaka till Albanien där jag fick höra om en kyrka. Jag började gå dit tillsammans med mina två barn. Bönerna i bönekalendern och *Women of Hope*-programmet ger mig styrka."  
*Alma*

"Tack så mycket för ert radioprogram som jag hör på morgonen. Ni har fått mig att be. Jag går till kyrkan och nu vet jag att Gud hör bön. En dag bad jag för min farmor och hon blev bättre. Läkarna sade till henne att hon inte behövde opereras. Jag blev verkligen glad och förstod att Gud hade svarat på min bön. Jag har också bett för min pappa som var alkoholist. Jag tackar Gud för att han nu inte dricker. Gud välsigne er!"  
*Stelina, 16 år*

"Jag är en man, men jag tycker mycket om er bönekalender. De böneämnen ni tar upp hjälper mig. Jag har lärt mig massor om kvinnors situation i hela världen. Ibland är det svårt att tro det jag hör, särskilt när jag hör att föräldrar säljer sina döttrar för ett brudpris. Tack för den insikt ni ger oss."  
*Sofokli*

"Jag bor i USA, men jag tycker så mycket om den albanska bönekalendern. Jag lyssnar på kalendern på Internet och jag blir välsignad av de olika ämnena. Jag är så tacksam att ni ber för mödrar. Jag är mor till två barn och jag vet att det är mycket svårt att uppfostra barn och lära dem den rätta vägen, så tack för era böner."  
*Ori*